

Ethans Uppdrag



Ethan

Shaw

Kråkan

Trädet

Magiska draken

I en by som hette Kimberley bodde en pojke som hette Ethan. Ethan var duktig i skolan och gillade snabba bilar. En dag när Ethan var på väg hem från skolan så satte sig en kråka på en stolpe och tittade på honom. Ethan brydde sig inte i kråkan och gick vidare. Då kraxade kråkan till och flög iväg.

Det är något konstigt med den där kråkan, tänkte Ethan. Jag måste följa efter den. Den flög rakt in i en skog. Ethan sprang in i skogen och ramlade på en stubbe. När Ethan steg upp såg han att kråkan satt på en trädgren, och under kråkan fanns det en ingång. Ethan såg förvånat på ingången och bestämde sig för att gå in där.

Han kom in till en annan värld.

- Den här världen måste vara magisk, tänkte Ethan. Han tittade runt sig och såg flygande bilar och svävande människor. När han tittade neråt märkte han att han själv svävade. Plötsligt kom en man svävande mot honom och sa :

- Äntligen har du kommit för att rädda oss !

Ethan tittade förvånat på mannen och frågade vad han menade. Mannen sa att alla människor i den här världen har fått höra av vår kung som har blivit dödad av Shaw att en pojke som heter Ethan ska komma och rädda oss.

- Vem är Shaw, frågade Ethan? Det är mannen som har förtrollat oss och den här världen.

- Men hur ska jag kunna rädda er från en man med magi, frågade Ethan oroligt.

- Du har också magi i din kropp, svarade mannen. Först trodde inte Ethan på mannen men sen testade han att slå i en vägg och väggen sprack med en blå slingra av ljus.

- Du måste rädda oss från Shaw, gnällde mannen. Ethan tänkte efter lite och tog ett beslut.

Nu skulle Ethan stoppa Shaw som hade förtrollat människorna. Mannen som han hade mött hade sagt till Ethan att Shaw håller till i en magisk källare nära ett gammalt bibliotek. Ethan tar med sig en kniv och börjar smyga sig mot källaren där Shaw håller till. Plötsligt hoppar en man på honom bakifrån men Ethan knäpper bara med fingret en gång och mannen faller ljudlöst till marken. Nu är Ethan vid Shaws ställe, det är en mörk källare med svävande facklor i.

Ethan smyger sig fram till ett källarfönster och ser att Shaw sitter och blandar något som ser ut som trolldrycker. Ethan tänker vad han ska göra och plötsligt kom han ihåg vad mannen hade sagt :

-Håll dig lugn och gör det snabbt. Ethan stormade in genom fönstret och landade mitt på golvet.

Shaw började spruta eld på Ethan men han skyddade sig med en magisk sköld. Ethan sköt pilar från fingrarna mot Shaw men han gömde sig bakom ett stort bord.

- Det här kommer att bli svårt, tänkte Ethan för sig själv. Men det var det inte. Shaw steg upp från bordet och Ethan kallade på en stor magisk drake. Draken var röd och hade fyra ögon, den röt till och flög med full fart rakt mot den förskräckta Shaw. Draken sprutade eld på honom och han brändes till döds.

Ethan kände sig stolt över att ha besegrat Shaw. När han kom ut ur källaren såg han att hela den magiska världen var normal igen och att man inte kunde sväva mera. Människor kom springande mot honom och började sjunga sånger. Ethan kände sig varm inombords. Mannen som Ethan hade träffat på gatan kom fram till honom och sade :

- Jag sa ju att du skulle klara det.
- Det hade du rätt i, svarade Ethan.

- Men hur ska jag komma tillbaka till min vanliga värld, frågade Ethan.
- Följ med, sa mannen. Ethan följde efter mannen. Dom gick till en lyktstolpe mitt på ett torg.
- Knäpp en gång med fingrarna och titta in i lyktstolpens ljus, sa mannen. Ethan gjorde som mannen sa och *VIPS* så var han tillbaka i samma skog och samma träd som han var vid förut. När Ethan kollade på trädet igen märkte han att ingången var borta.. Konstigt. Ethan gick ut ur skogen och kom upp på den vanliga vägen som ledde hem. När han kom hem sa han till sin mamma :
 - Har ni saknat mig ? Jag kan förklara alltihop!
 - Vadå saknat, du kommer ju hem den här tiden varenda dag, sa Ethans mamma. Ethan tittade på klockan och den visade kvart över tre.
- Konstigt, tänkte Ethan för sig själv.

SLUT !

