

Skadan



Av Milton Östman

15 minuter kvar av matchen. Vi måste hinna. Vi får inte falla ut. Inte mot KPV. Ställningen är 1-0. Bara två mål och vi är i final. Jag får bollen passar den åt Jeremias. Jeremias tunnlar en och tar sig sedan förbi en till. Nu är han ensam mot målvakten. Han drar honom och slår in bollen i öppet mål. 1-1. Kom igen nu. Ett till! Niclas pressar och vinner bollen och skjuter men målvakten räddar. Anton slår hörnan och jag nickar in den!! Jag springer mot hörnflaggan och glider på knä.

Alla firar. Bra Kevin säger John. Det är bara en minut kvar. Vi tror att vi har vunnit men Elias tacklar en en liten bit utanför straffområdet. Det blir frispark. Deras anfallare tar den. Och han lägger den i krysset. KPV firar. Vi trodde vi hade vunnit men ändå lyckades de göra mål på en minut. Det blir straffar. Jag, Elias, Jeremias, Anton och Ivar. Jag tar den första straffen. Jag lurar målvakten till det högra hörnet och lägger den enkelt i det vänstra.

KPVs anfallare lägger deras första straff i mål. Jake tar vår andra straff och lägger den i högra krysset. KPV sätter också sin andra straff. Anton tar vår tredje straff. Men han skjuter i stolpen. Och KPV sätter sin tredje straff. Jeremias sätter sin straff stenhårt i mitten.

Ivar räddar KPVs fjärde straff. Niclas tar vår sista straff. Och han sätter den i krysset! Kom igen nu Ivar! Ivar slänger sig till vänster och straffen kommer i mitten. Men han tar den med foten! Alla springer och kramar Ivar. Vi är i final. Finalen spelas senare på kvällen. Vi möter SJKs akademi i finalen. Alla i laget är nervösa.

På uppvärmningen stiger John snett och kan inte vara med på matchen. Fem minuter till avspark. Vi går igenom laguppställningen. Ivar börjar i mål. Kent är vänsterback. Anton är mittback och Joel är högerback. Jag är vänster mittfältare. Niclas är mittmittfältare och Leo högermittfältare. Och Jeremias anfallare. Vi får börja med bollen. Första fem minuterna hände det inte mycket. Men då fick jag bollen passade åt Anton.

Anton passade åt Niclas som lobbar den över SJKs backlinje och Jeremias springer och sätter den i högra nedrakrysset! 1-0. Efter ytterligare 15 minuter kommer SJKs högermittfri och passar men Ivar chansar och tar den med foten. Efter detta sparkar jag undan bollen.

Den går till Niclas som väggspelar med Anton och sedan skjuter han den i högra krysset! Alla springer till honom. Vilket mål! Men direkt från avspark passar SJK förbi vårt försvar och gör mål. Kom igen ropar Jeremias och Niclas samtidigt. 13 minuter kvar. Efter fem minuter skjuter Kent ett tungt skott. Men målvakten räddar den till hörna.

Jag går upp. Anton tar hörnan och slår den på Joel som nickar den till mej. Jag har öppet mål men då kommer en försvarare med dubbarna före rätt på mina ben. Det vänstra benet viks konstigt. Vi får straff. Men jag ligger kvar i gräset. Tränarna springer in på planen och bär ut mig. Han känner lite på benet och beslutar att vi ska åka till sjukhuset.

Jag åker med pappa. Han kör nog fortare än hastighetsbegränsningen.

När vi kommer till sjukhuset förs jag in i ett rum. Jag får ligga på en säng och vänta på att doktorn ska komma. Till sist kommer han. Jaha säger han. Vad har hänt? Jag har fått en tackling på benet. Ja vi ska röntga det. Du kommer att bli nersövd. Efter en stund kör han in mig i en sal. Där får jag andas in en gas. Sedan somnar jag.

När jag vaknar så ser jag Ivar och Niclas. Nämen säger Niclas. Vi har ritat lite på ditt gips. Du är ju Real Madrid fan och jag tycker ju om Barca så jag skrev forza FCB. Ja och jag tycker ju om Liverpool så jag skrev You'll never walk alone. Det var typiskt Ivar.

Senare på dagen fick jag åka hem. Det var inte så roligt att bryta benet för jag om två veckor skulle jag ha provspelat för Monaco.

Veckorna gick långsamt. Man kunde inte göra så mycket med brutet ben. Och det blev inte bättre av att laget åkte till Polen på turnering.

Det gick okej i Polen. De kom på sjunde plats.

Om en vecka fick jag spela fotboll igen. Dagarna gick väldigt långsamt. Man hann med skolan mycket bättre när man inte kunde spela på fotboll. Jag fick vitsordet 10 i tre prov på en månad. Jag brukar ytterst sällan få 10. Jag brukar högst få 8+ i de flesta prov men man hann läsa mycket mer nu.

Två dagar kvar. Jag hade redan varit ute och jonglerat lite. Det märktes att jag inte hade spelat på länge. Jag fick 134 som bäst och mitt rekord var 893. Idag fick jag tillstånd att gå på träningen. Vi värmdes först upp och sedan slog vi långbollar. Vi hade också en skottövning och sedan spelade vi. Det gick ganska bra på träningen. Men imorgon var det match. Då behövde jag vara 100% återställd.

Vi hade match mot VPS. Jag startade. Efter 13 minuter fick VPS straff. Niclas hade kapat en av deras spelare. Ivar räddade straffen men tre minuter senare gjorde de ändå mål. Det hände nästan ingenting innan den 54 minuten. Jeremias fick bollen. Han passade till Niclas som passade den till mig. Jag springer förbi två och sedan tunnlrar jag en. Jag har friläge och lägger den i vänster kryss. Matchen fortsätter. I den 69 minuten passar John den till Jeremias som lägger den i högra krysset. Matchen slutar 2-1.

13 år senare

Jag springer ut på Bernabeus stadion. El classico mot Barca. Jag blev inbytt i den 50 minuten. I den 63 minuten får jag bollen. Här kommer Kevin med bollen han springer förbi Barcelonas försvar och han gör mål!! Real Madrid leder med 1-0. Det är som om vi hade vunnit en VM final. Alla jublar. Här kommer han igen. Han tunnlrar en och sätter den i krysset. De jublar inte lika mycket den här gången men de jublade ändå väldigt mycket.

Och där är matchen över.
Madrid vinner med 2-0. Nu
behöver Real bara vinna en till
så har de vunnit ligan.

I omklädningsrummet tänker
jag det gick ju ganska bra fast
jag bröt benet. Vad är Monaco
om man jämför med Real?