

*Livet utan dig är  
inget liv*

*Livet utan dig är  
inget liv*



*Amelia Backlund*

Adelinas  
dagbok 1934 20 mars

Idag där jag jobbar  
var chefen helt  
galen. Han blev sur  
på oss och sänt. Här  
på daghemmet för  
flickor är det inte  
heller bra. Vi jobbar  
för lite så vi får  
inte någon mat. Jag  
har två bröder en  
storebror och en  
lillebror. Och en  
bästa vän, hon heter  
Adel hon bor hos  
någon. Men hon  
kommer tillbaka  
idag.

Adels  
dagbok 1934 1 april

Kära dagbok, jag är  
med mina  
styvföräldrar i ett  
fängelse. Draken tog  
oss (en hemsk person).  
När jag hade det som  
svårast så gav en vakt  
mig lite mat. Jag sa  
att jag skrev en  
dagbok om det här.  
Och sade var jag hade  
gömt den.

Adeinas  
dagbok 1934 2 april

Adel kommer inte. Jag fick veta att hon hade flyttat till Tyskland och blev tagen av Draken. Jag bestämde mig för att rymma och leta vidare. Jag frågade av chefen om han kunde ge mig lite tyska pengar. Han kunde det. Han hade bott i Tyskland i 10 år. Han var miljonär där.

Adels  
dagbok 1934 5 april

Den där fina människan var så snäll. Vi skulle dö idag. Och jag glömde min dagbok där i fängelset. Men han hade tagit med den? Sen så när jag skrev färdigt den hör texten så sa: "-Jag kan ta den här om jag dör. Men om inte kan spåra upp mig"

Adelinas  
dagbok 9 april  
1934

Jag hittade henne.  
Men hon var  
hungrig och smal.  
Som tur hade jag  
tyska pengar. Vi  
gick runt ett tag.  
Men sen så ramlade  
hon i hop. Och sa  
orkar inte... är för  
hungrig. Jag behöver  
mat. Men jag får  
iallafall vara med  
mina styvföräldrar.

Adelinas  
dagbok 10 april  
1934

Min mamma hittade oss.  
Nu var det över sa hon.  
Vi gick in i huset. Där  
var mina bröder Axel  
och William. Där var  
dom smutsiga och  
blodiga. Var är pappa!?.  
Mamma och bröderna  
kollade på varandra,  
sedan jag. Han är död  
Adelina. Vi grät alla.  
Men Adel var för svag  
för det. Mamma tog  
hand om henne.

# Adelinas dagbok

10 maj  
1937

Det är ännu döda människor  
kroppar överallt. Och  
smutsigt överallt. En gammal  
person kom och sa -"Är det  
du som Adel" -det var det.  
Han sa "-Jag har din gamla  
dagbok" Adel var  
överlycklig. Nu var det sant,  
över. Han som var snäll var  
David Backstrand. David sa  
att nu är det över. Jag har  
sökt i två år. -"Nu kan jag  
dö i frid". Adel sa -"Nej  
David snälla", men det var  
försent. Vi hade en dyr  
begravning. Det var många  
han hade räddat. Så halva  
kyrkan var full.

# Adels dagbok

13 maj  
1937

Tänk att växa upp sådär  
med Draken och allt. Ni  
ska vara glada vad ni  
har nu.

SINUT!