

Tjuvjakten



Oliver Nykung

Kapitel 1

Det var en helt vanlig dag och jag låg hemma i soffan. Jag kände på mig att någonting var fel. Jag steg upp ur soffan och lag på mig min jacka. Jag var på väg till jobbet. Jag gick till jobbet eftersom det var 500 meter dit. Jag arbetade på polisstationen. När jag kom dit sa min chef att någon hade rånat en guldsmedsaffär. Jag satte på mig mina poliskläder och körde till brottsplatsen. När jag kom dit hade de andra hunnit spärra av området redan. Jag gick in i guldsmedsaffären. Där låg det glas över hela golvet. Det låg också blod. Någon av tjuvarna hade säkert skurit sig när de slog sönder glaset. Jag gick fram till gubben som ägde guldsmedsaffären och intervjuade honom. Han sa att när han sov kl.2.00 på natten så gick larmet. De visste inte vem det var för de hade rånarluva på sig. De hade inte lämnat några fingeravtryck

och inga skoavtryck heller. De måste ha haft plasthandskar och något under skorna så det inte kom märken. Jag gick ut och utforskade det söndriga glaset. Där hittade jag en lapp. På lappen stod det: HA HA ni kommer aldrig fånga oss. Jag kanske glömde säga vad jag heter. Jag heter Simon och jobbar som polis. Det syntes bilmärken i snön efter tjuvarna. Fast det hade börjat snöa så snart syns de inte mera. Kameran där ute hade filmat av bilen så då såg man registernumret på bilen. Jag skrev ner den i mitt anteckningsblock. Sen åkte jag tillbaka till polisstationen igen. Den kvällen hände det inte mera. Fast sen på morgonen hade någon knivhuggit en 60 års gammal man. Som vanligt åkte vi till platsen och undersökte. Mannen låg nu på sjukhus och var nära att dö. Vi kollade på en kamera vid en butik intill där manen hade knivhuggits. De var två män som hade knivhuggit mannen. När jag kollade på registernumret så var det samma som den andra bilen vid guldsmedsaffären.

Så de var antagligen samma tjuvar också. Jag åkte till sjukhuset och kollade hur den gamla mannen mådde. Han mådde bättre nu. De hade sytt honom i halsen där han hade blivit knivhuggen. Han skulle nog överleva. Jag åkte tillbaka till stationen. Jag for och kollade in videon där mannen blev knivhuggen. Då såg jag när en av tjuvarna lag en lapp nära mannen som hade blivit knivhuggen. Jag åkte dit på direkten. När jag kom dit hittade jag lappen direkt. På lappen stod det: Ni får aldrig fast oss!. På baksidan av lappen stod det: kl.1.00 vid banken till Björn av Petter. När jag sa det åt min chef sa han att vi skulle vara där när de skall råna banken. Kl.0.30 stog vi utanför banken. Nu kom de. Vi hoppade ut på vägen och skulle stoppa dem men då lag de i backen och backade allt vad de kunde. Vi sköt hål på ringarna så det for sakta bakåt. De hoppade ur bilen och stoppade en annan bil och slängde ut chauffören och körde iväg med den bilen istället. Vi var jätte nära att få fast dem. Vi gick fram till deras bil och kollade vad de hade i den. De hade redan hunnit ta ur alla värdesaker ur bilen. De låg några små diamanter på bilens botten.

Vi hittade också ett papper med en telefonnummer på. Jag stoppade lappen i fickan. Sen ringde vi efter en bärgare som kom och hämtade bilen. Synd att vi inte fick fast tjuvarna. Det var så nära. Vid polisstationen ringde vi på numret. Någon svarade och sa Björn. Jag sa att vi var från telefonbolaget och att de hade vunnit en iPhone 6. Jag frågade efter adress och husnummer och gata. De var så dumma så de gick på det. Jag sa att vi skulle komma i morgon med paketet. Det var sent och jag gick hem och lag mig. Tidigt på morgonen gick jag till jobbet. När jag kom dit lag jag på mig polisuniform. Sen tog jag med mig pepparsprej och min pistol och lite andra saker. Vi körde till tjuvarna med en lastbil med poliser i. När vi kom dit gick min chef och knackade på. När de kom ut hoppade vi ur lastbilen och sprang mot dörren. De drog fast dörren och sprang ut genom bakdörren och hoppade på en snöskoter och körde iväg. Vi tog också en snöskoter och körde efter. Deras snöskoter åkte fortare så vi började tappa dem ur synhåll. Till sist såg vi dem inte längre och de hade kommit undan.

Kapitel 2

Vi körde tillbaka till huset igen. Vi gick in i huset och kollade om vi hittade guld från guldsmedsaffärer. Vi letade igenom hela huset men inget guld. Vi körde till polisstationen igen. Jag gick hem och sova för klockan var tio på kvällen. På morgonen vaknade jag av att min hund ville ut och gå. Efter det åkte jag till jobbet. När jag kom dit skulle vi och kolla om tjuvarna hade kommit tillbaka till sitt hus. En timme senare var vi där. Inga lampor lyste i huset. Vi gick fram till dörren. Den var låst. Vi slog sönder dörren. Det var knäpptyst i huset. Det var ingen i huset. När vi gick runt huset såg jag något som rörde sig i skogen. Det var en av tjuvarna. Han började springa. Jag sköt honom i benet så han föll omkull. Vi gick dit och tog fast honom. Vi frågade var hans kompis var men han svarade inte. Vi lag in honom i polisbilen och sökte efter den andra tjuven. Men vi hittade honom inte.

Vi åkte till polisstationen med tjuven. Vi lag honom i finkan.



Så där ja! Nu har vi åtminstone en av tjuvarna fast. Nu saknas bara den andra. Det hade blivit kväll och det hade börjat mörkna så jag gick hem. När jag kom hem stod min hund och väntade på mig. Jag var så trött att jag somnade på soffan. När jag vaknade gick jag till jobbet som vanligt. När jag kom dit var allt som vanligt. Tjuven var fortfarande kvar i finkan. Det var alldeles lugnt. Jag gick och betalade några räkningar precis då gick larmet. Tjuven hade rymt men han hade inkommit långt. Han hade filat sönder gallret vid fönstret och sen slagit sönder fönstret. Han hoppade in i en bil och tjuvknopplade den. Men bilen var trasig som tur var. Han började springa men han kunde inte springa fort med sitt skadade ben. Det tog inte länge tills vi var i kapp honom och sen låste vi in honom igen. Den här gången fick han inget fönster.

Nu åkte vi och för att söka efter andra tjuven. Vi åkte till deras hus och söka. Vi öppnade dörren till huset. Där var det helt tyst. Vi sökte igenom hela huset igen men ingen tjuv. Då hittade jag en guldring. Jag kollade uppåt. Där var det en lucka. Jag öppnade luckan. Där inne var guldnet. Vi tog med guldnet till polisstationen. Nu var det bara en tjuv kvar att fånga. När jag gick hem från jobbet idag så såg jag någon i skogen, någon mystisk person. Jag smög på honom bakifrån. Jag såg att det var den andra tjuven. Han pratade i telefonen. Plötsligt började han springa. Han måste ha märkt mig. Jag sprang efter honom allt vad jag kunde. Jag började knappa in på honom fast sen började han springa snabbare. Nu var jag tjugo meter ifrån honom. Jag sköt ett skott i benet på honom så han ramlade omkull. Sen sprutade jag pepparsprej i ögonen på honom. Jag gick till polisstationen med honom. Nu satt båda tjuvarna i finkan bakom lås och bom. Jag fick bonuslön för att jag fångade tjuvarna. Efter arbetsdagen gick jag hem och sova.

Slut

