

Julmysteriet



Maja W

Kapitel 1

Hej! Jag heter Moa och jag är 69 år. För 60 år sen lagade jag ett svart hål till Tomtens värld. Så här gick det: Jag var 9 år var jag och min pappa var i Jakobstad. Då såg vi när någon gjorde en konstig dryck som hade magi, och jag tyckte det såg roligt ut, så jag ville testa det själv. Senare när vi kom hem så började jag ta fram konstiga saker.

Jag rörde och rörde tills den blev klar. Jag gick ut för att jag tänkte att det kanske skulle spilla lite, och mamma och pappa fick inte veta vad jag gjorde. Jag skulle gå till mitt hemliga ställe. Men då föll jag på is och välte hela flaskan. Benet skrapades lite men det gjorde inte ont. Med då såg jag att isen började bildas till ett svart hål. Jag var så nyfiken så jag klev in i hålet.

Jag kom till ett snöpalats. Det såg ut som Tomtens värld. Jag såg att alla sprang och ropade "HJÄÄÄLP!!!" Och då kom en tomtenisse till mej och sade: - Du måste springa! Tomtens bror har brutit sej in i tomtens verkstad och stulit alla julklappar, och han har med sej sina slavar som fångar alla.



Kapitel 2

Då tänkte jag, om han tar alla julklappar får jag ju inga. Så jag bestämde mej att smyga in i tomtens verkstad och lura dem att det finns glass där ute. Men jag kunde ju inte gå in med vanliga kläder, för då skulle de fånga mej. Så jag tog några soppåsar och gjorde om dem till kläder.

Jag smög in och ropade "GRATIS GLASS DÄR UTE ÅT ALLA!!". Alla slavar sprang ut och tomtens bror blev jätte arg så han började gråta av ilska. Då tog jag alla julklappar och sprang tillbaka med dessa till tomten. Sedan tackade tomten mej. Och sen hoppade jag i hålet igen. Efteråt gick jag in genom dörren och smög upp till mitt rum. Slut :)